

# UITNODIGING

De oudste stem van het dorp  
Geschiedenis van de oudste klok  
in de Grote of Sint Maartenskerk in Epe

Jan van Zelle

Nadat in 2010 van dezelfde auteur verscheen: *Dit huis van hout en steen. Bouwhistorie en interieurgeschiedenis van de Grote of Sint Maartenskerk te Epe* en in 2016: *Kerkbouw in de Middeleeuwen, toegepast op de Grote of Sint Maartenskerk te Epe*, gaat nu alle aandacht uit naar de Theodericusklok, de enige van de vier klokken die de Tweede Wereldoorlog overleefde.

Na een korte beschouwing over de oorsprong van de luidklokken, wordt de geschiedenis van de klokken in de Grote Kerk in Epe, in het bijzonder die van de Theodericusklok, besproken.

Een uitgebreid onderzoek naar de ouderdom en de betekenis van het randschrift van deze klok leidt tot verrassende resultaten: de oudst bestaande klokken op de Veluwe zijn niet langer die van Hattem (1455) en Ermelo (1459) maar de Theodericusklok van Epe uit de tweede helft van de dertiende eeuw. Tevens maakt zij deel uit van de oudste klokken van Nederland.

Voor de hypothese dat het adellijk geslacht Theodericus en Bertradis van Keppel-van Meurs de schenkers van de klok waren, zijn aannemelijke argumenten aangevoerd.

Het fraai gebonden boekje telt 72 pagina's, circa 30 afbeeldingen, is voorzien van een uitgebreide verklarende woordenlijst en kost € 15, exclusief de eventuele verzendkosten.

Het boek is verkrijgbaar na de presentatie in de kerk en bij de schrijver:

Jan van Zelle, Dellendarsweg 5, 8162 EJ Epe of telefonisch: 0578-613769 of per e-mail:

[janvanzelle@hetnet.nl](mailto:janvanzelle@hetnet.nl)

Een bijzondere presentatie omlijst met koorzang en pianospel, zal plaatsvinden op zaterdag 23 maart 2019 om 15.00 uur in de Grote Kerk, Beekstraat 1 in Epe en is vrij toegankelijk. Ontvangst met koffie of thee vanaf 14.30 uur.

We sluiten de middag af met een drankje en een hapje.

Dan is er tevens gelegenheid het boek, eventueel gesigneerd, aan te schaffen.

