

UITNODIGING voor STARTZONDAG 2019 22 SEPTEMBER

“Een goed verhaal – met koffie en soep”

Op Startzondag vieren we het begin van een nieuw seizoen voor de Grote Kerk.
Hoe? Met een verrassende ‘viering aan tafel’ voor jong en oud!

In de kerk staan gezellig gedekte tafels klaar om bij aan te schuiven. Tafels waaraan iedereen wordt verwelkomd met koffie, thee of limonade en iets lekkers erbij. Tafels met ruimte voor ontmoeting en goed gesprek. En tegelijk toch echt een viering *in de kerk*: met mooie liederen, met gebed, en met een verhaal van Jezus en vragen om over na te denken en door te praten.

Voor kinderen is er Kinderkerk met een aansprekend programma.

Tafels dus met plek voor jong en oud en ieder die maar mee wil doen. Of je nu wekelijks in de kerk zit of er zelden of nooit komt. Nieuwsgierig? – **Je bent van harte welkom om aan te schuiven!**



Geen *brunch* dit keer, eerder een koffietafel. Toch kan er ook gegeten worden!

Na de viering is er voor wie wil een kop heerlijke ongedwongen soep om bij door/na te praten!



WANNEER: 22 september
WAAR: Grote Kerk Epe
HOE LAAT: 10.00 uur - 11.15 uur

En wil je misschien iemand mee vragen? Helemaal goed! Kom met het hele gezin, met een vriendin, met een oude bekende, met je zoon, je kleindochter, je opa, je achterbuurvrouw, etc. – van harte welkom, er is vast wel plek genoeg. Tot dan!

