



Grote Kerk Epe
Protestantse Kerk Nederland

Nieuwsbrief

maart 2022

Samen op weg naar Pasen

Vredeswake

Woensdag 2 maart 2022

19.00 - 19.30 uur in de Grote Kerk Epe

- ✓ vrije inloop
- ✓ steek een waxinelichtje aan
- ✓ bid voor Vrede in Oekraïne

Een initiatief van de gezamenlijke kerken in Epe

Ontmoeting en bezinning in de 40-dagentijd

bij vier eenvoudige maaltijden

op vier vrijdagen

in vier kerken in Epe

Iedereen is welkom op elke locatie!

De veertigdagentijd is van oudsher een tijd van soberheid en bezinning. Jaarlijks bereiden wereldwijd christenen zich voor op het Paasfeest om het lijden en sterven van Christus te gedenken én de verrijzenis van Christus met Pasen te vieren.

Bij deze maaltijden gaat het vooral om het samen optrekken als christenen op weg naar Pasen en staan we stil bij het thema voor 2022:

“Van U is de toekomst...”

Wij hopen op inspirerende ontmoetingen!

Wanneer	Waar	Opgeven bij
18 maart	RK Martinus locatie aan de v.d. Hulststraat 1	Plony Epping tel.: 0578 - 611 907 / 611 722
25 maart	Regenboogkerk/ Antenne aan de Van Voorthuijsenstraat.	Anneke Laponder tel.: 0578 – 615 667
1 april	Goede Herderkerk aan de Enkweg	Greetje Vrieling tel.: 06 300 27 002 of
8 april	Grote Kerk aan de Beekstraat.	Jopie van Zuuk tel: 06-22978240 of e.van.zuuk1@kpnplanet.nl

De deur van de locatie gaat open om 18.00 uur. Aanvang van de maaltijden om 18.30 uur.

In verband met de organisatie is het wenselijk dat u zich uiterlijk de woensdag voorafgaand aan de desbetreffende maaltijd opgeeft bij de bovengenoemde contactpersonen.

(Er wordt een bijdrage in de kosten gevraagd. De meeropbrengst hiervan is voor de plaatselijke voedselbank)

Bezinning in de Stille Week

Op maandag 11 april,
dinsdag 12 april en
woensdag 13 april

Een gebedswake om 19.00 uur in de Grote of St. Maartenskerk,
voorgegaan door een van de pastores/predikanten.

Ook hiervoor bent u van harte uitgenodigd.

